

# DERYA VE MECZUP

Nuray Alper

HECE YAYINLARI

## İÇİNDEKİLER

Çöl /	7
Rüya /	9
Derya ve Meczup /	11
Sora Sora Son Bahar /	17
Sancı ve Yalnız /	19
Hasretin Billur Serenadı*	22
Kalbim Sana Emanet /	26
Pitoresk Çağrı /	35
Arzuhâl /	37
Şehr-i Aşk'ta Bir Fasl /	39
Vatanıma Arzuhâl /	46
İsrâ İlinde Kan Sızdı Ellerin /	50
Bülbülün Nidâsı /	55
Aşk/Yâr /	58
Musahhar /	61
Yeni Tabir /	63

*Çocukluğumun, gençliğimin,  
olgunluk durağımın müstesna ortağına;  
Oğlum İbrahim Ethem'e*

## ÇÖL

Yaralarımı kapatmadan bekliyorum ölümü  
Yaşını gizlemeyen kavgalar biriktiriyorum  
Orada hâki yeşil, burada kirli sarı  
Görkemli yalnızlıkla çıktığımı savaştan  
Yorgunum; anlatamam

Çiçeklerim unutulmuş defter hüznü  
Kopardığın mimoza parmaklarımdan  
Neresine sarayım acılarımızın  
Ruhuma üflenen çölü

Her köşede aynı ayrılık;  
Seni ıssızlığımın uzağında bırakan

Hadi kaldır umudumu düştüğü yerden  
Kalbimle kalbin arasına bir dünya girdi  
Oturup yağmuru bekleyelim yeniden.

## RÜYA

Sözümü yüzünden ödünç almıştım  
Yarasına yaslandığın karanfillerden  
Tamamlanmadan dünya kederim azalmasın  
Diye bir rüyadan mağlup uyandım

Hırçın kalabalıktan sola dönünce  
Bahçende bekleyen yalnızlığım var  
Sesinde çırpınan ürkek ve ak serçeler  
Kendi hazanına saplanan bahar

Ne eksilteli bir veda yürüyüşümüz  
Uzun Eylüllerden bir ince melâl  
Sevincini yağmurla yıkayan çocuk  
Gibi ardımızdan dağılan hayal

Sevgilim uzun ayrılığımızın kıssası bu  
Ölünce görüşür müyüz bilmiyor kimse  
Çerçevesi kırık hikâyelerden  
Ruhunu kaybetmiş şiirler dökülüyor yere

Uzak bir yazdan kalan o tatlı hatıradan  
Ne vardı biraz yıldız toplayaydık seninle

## DERYA VE MECZUP

I

İçimizi dışıyla süpürüyor zaman  
Dudağında gül mahcubiyeti, gözbebeklerimizde  
üzgün takvimler

Solgun bir ömrün çatısında gün  
Gibi bekleyen ince yakarışlarla  
Sığınsak mı efendim bir balığın karnına  
Alnından okunmuyor bu yaranın öyküsü



Islak bir geceyle pencere önünde  
Yüzündeki peçeden tanınmayan ayrılık  
Camlara çizdiği eşkâlimizden. Eksik  
Gözlerindeki hüznün, güzü güncelleyen sızı  
Ruhumuzu sonsuzda biriktiren gayret  
Fısıldarken hevesle akşamın kulağına  
Her gözyaşı cennetten çıkışın hatırası

Eşiğimize baş koyan heyecanımı çaldılar  
Şölenler, ritüeller, konuşkan gecesi kelimelerin  
Oysa münzevi bir sükût olmaya niyetliydim  
Eli kulağında haber gibi kapınızda durmaya  
İrtibatta kalalım lütfen efendim  
Sözler girse de aramıza; renkler, şekiller.

## II

Irmağa bırakılan ince kâğıdın sırrını  
Okuyup yavaşlaşa kaygıyı hızlandıran dünya  
Kabriyle yüz yüze gelen kalplerin incinişi  
Tahammülün sığdırılmadığı odalarda

İsmiyle zikri kıyama durdu toprağın  
Resim çiziyor âh göğe kendinden yüksek  
Artıkça kalabalığımız bir şeyler eksiliyor  
Ellerimiz eskiyor kimseye görünmeden  
Hayallerimizi kuyusuna sarkıtıyorlar dünyanın  
Bilenmiş bir bıçak bağışlar mı boynumuza efendim  
En itaatkâr haliyle şu kapıda bekleyen aşk

Hüznümüz terk edilmiş bayram sabahı  
Avlusunda kimsesiz kırlangıçların matem  
Bilen var mı neresine geldik hayatın  
Biraz duysak, kurutulmuş gülünde biraz dursak  
Raflarda unutulmuş hatıraların

Narçiçeği, Aralık, ürperen kalp ve akşam  
Hiç gelmeyen şiire yaklaşmak hülyasıdır  
Bizim de ayaklarımızda kül rengi heves  
Omzumuzda onurlu bir ata yorgunluğu  
Yine de kaybettik vefasını örümceklerin  
Hicaz makamında ezberlediğimiz suretler nicedir  
Saklanacağımız mağara nerede efendim

### III

Yangın ortasında yanılmış bir yarayla  
Tanıdık Rabbini güneşin ve ayın  
Zindandan saraya, ateşten suya  
Göğsümüzde secde izi on bir yıldızın  
Son akşam yemeğinde yalnızlığımız

Biz efendim bu derdi eski yağmurlardan bildik  
Kalbine mühür vurulan cennet sürgünü sözleri  
İncinerek geçtiler yurdumun ağrısından  
Gözleri al yüzü ak, yaşmağı al göğü ak  
Sahaflar sokağından, meczuplar yokuşundan  
Bulduğumuz ilk değil tufanda ismimizi

Gidelim mi; gidelim çiçeğine k s mevsimden  
Yanık bir s k t ile baktığımız vahaya  
Sormadan, anlatmadan, bulunacak olmadan  
S z nde durmayan niyetten, yorgun samimiyetten  
En yakın r ya ile yetiřelim uzađa  
İçimizde bir dua kırılmadan efendim  
Asra su taşıyan sır kaybolmadan.

## SORA SORA SON BAHAR

Sırrını sızdırmayan kitabelerdeymiş aşk  
Bin geceye bir masal düşmüyormuş anladım  
Köprülerde, yollarda, iskele yakınında  
Ahım alınanda değil, ardında kaldı adım

Söz incirden ve sırdan, kaçıp göçen zamandan  
Sana sıcak bir yazdı âleme kış ellerim  
Eskilerden bir hissin eksilen yamacında  
Ham maddesi yangından her yangılı adresim

Dokunsam ađlardın ah, dokunmadın ađladım  
Güne dargın göllerde güle hasret kırmızı  
Gönlüm hangi sahranın göğsünde kavrulmuşsa  
Her hazana merhaba sudaki kadim sızı

Kirpiđimden süzülen matemidir güneşin  
Kayboluyor ufukta ilk harfin son çağrısı  
Yaranın yurdundayım, yüređimdeki ezgi  
“Kal” desin diye gitti, sora sora sonrası...